



Een profetische gebedsoproep voor de Kerk van Jezus Christus in Zwolle

Roep: 'Nehemia's, sta op!'



Gijsbert van Oeveren
8 oktober 2010





Voorstellen

Mijn naam is Gijsbert van Oeveren. Sinds 1997 woon ik, samen met mijn vrouw en twee kinderen, in Zwolle en ben in de afgelopen jaren op diverse manieren binnen diverse kerken, gemeenten en organisaties betrokken en leidinggevend bij gebed en aanbidding. Mijn grootste passie is het zichtbaar laten worden van het eerste en grote gebod, in de eerste plaats in mijn eigen leven en direct daarna op de plaats waar ik woon en functioneer.

De eenheid van het 'Lichaam van Christus' in de stad Zwolle gaat mij zeer aan het hart en het is dan ook mijn regelmatig gebed of de Vader openbaring wil geven hoe dit meer gestalte kan krijgen. Wanneer christenen samen in eenheid functioneren kan het liefhebben van God met alles wat in ons is werkelijk tot uiting komen in het tweede, wat

daaraan gelijk is: het liefhebben van de naaste als onszelf.

Dit is de tijd dat de wereld met reikhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de erfgenamen van Zijn Koninkrijk! Stel nu dat Paulus op dit moment naar Zwolle zou komen, net als destijds naar Efeze, en zou zeggen: 'Roep mij de oudsten van Zwolle', zou het dan niet geweldig zijn als we dan samen zouden opstaan? Ik denk dat de Heer mij dingen op het hart heeft gegeven en een zekere mate van inzicht, hoe Hij dit voorbereid zou willen zien.

Ik vraag u, als leidinggevend in uw kerk of gemeente, dan ook het onderstaande stuk serieus en biddend te lezen en mensen, die op dit vlak vaardig zijn in uw kerk aan te sturen.

Historie

In de afgelopen jaren is er in Zwolle meerdere keren sprake geweest van een verlangen naar gezamenlijke initiatieven binnen het Lichaam van Christus om samen uiting te geven aan het hart van Jezus voor de stad. Het is ook voor iedereen duidelijk dat er een 'gecombineerde hand' nodig is om dit te kunnen dragen. Toch is er geen concreet plan op tafel gekomen hoe dit tot een goede uitvoer zou kunnen komen.

Eenheid in geloven en het uitvoeren er van is in Zwolle door de eeuwen heen al moeilijk geweest. Maar dat is geen reden om het er maar bij te laten zitten.

We kunnen leren van het verleden, hoe God door menselijke barrières brak en de kracht van Zijn Koninkrijk zichtbaar maakte aan een hele samenleving. Dit gebeurde niet alleen in het Oude Testament maar ook in recentere geschiedenis op vele plekken in de wereld.

Geen enkele keer ging het precies het zelfde maar één ding was altijd aanwezig, voorafgaand en tijdens zo'n doorbraak: de Gemeente van Jezus in de stad was in gebed. Niet eventjes maar met een ongekennde volhoudendheid en een passie, waarbij tijd, geld en energie niet meer de graadmeter waren.

David is in deze het grote voorbeeld. Hij startte een huis van gebed waar 4288 full-time goed getrainde zangers en muzikanten in afwisselende diensten 24x7 een geurig reukwerk brachten voor het aangezicht van de Heer der Heren^[1]. Ze waren vrijgesteld van andere verplichtingen en waren dag en nacht in dienst van de Heer^[2]. De koningen na David, die de Heer ook dienden, volgden zijn voorbeeld in deze: Salomo^[3], Jechizkia^[4] (waar Amos over profeteerde^[5]), Josia^[6], Josafat^[7], Jojada^[8], Zerubbabel^[9], Ezra en Nehemia^[10].





In recentere tijden is er fragmentarisch herstel geweest van full-time gebed. Enkele voorbeelden zijn de volgende: in de 15^e eeuw, in Bangor Abbey, Ierland, startte de monnik Cumgall een gebedsbijeenkomst, die uiteindelijk 300 jaar zou gaan duren.

In de 18^e eeuw begon een kleine gemeenschap in Herrnhut, Duitsland, een 24x7 gebed, dat 125 jaar duurde. Hieruit is een enorm invloedrijke zendingsbeweging ontstaan.

In 1973 begon Yonggi Cho, een voorganger in Seoul, Zuid Korea, een gebedssamenkomst, die nog steeds dag en nacht gaande is. Deze gebedsbeweging heeft een zeer positieve invloed op de samenleving en heeft norm veel mensen bij Jezus gebracht.

Sinds 1985 zijn er wereldwijd meer dan 5000 24x7 gebedswachten gestart in meer dan 150 landen. Elk van hen niet per sé in 1 gebouw, maar wel gezamenlijk gedragen in 1 stad of regio.

In september 1999 begon de International House of Prayer (IHOP) in Kansas City, USA, als eerste opnieuw gehoor te geven aan de instelling van David: 24x7 gebed én aanbidding met zangers en muzikanten. Dit geurig reukwerk gaat ook nu nog dag en nacht door en het katalysator-effect voor het Lichaam van Christus wereldwijd is enorm groot.

Ik heb geloof voor Zwolle, dat de Heer van de Kerk ons wil gebruiken als zo'n katalysator-plaats.

Noodzaak

Gebed en aanbidding zijn voorwaarden voor persoonlijke geestelijke groei en essentieel in de groei van onze relatie met God. Maar ook als Kerk van Jezus zullen we pas volwassenheid krijgen in onze wandel met Hem wanneer als ons doen en laten gefundeerd is op gebed en aanbidding.

De Heer geeft de belofte dat zijn Huis een Huis van Gebed voor alle naties zal worden^[11]. Wanneer tijden zwaar worden, wanneer de afval groter wordt en wanneer de tegenstander zijn spierballen laat zien wordt het tijd dat de Kerk een Huis van Gebed gaat worden.

Nu ben ik realistisch genoeg om te weten dat het, zeker in Nederland, bijna onmogelijk is om de diverse plaatselijke kerken op een dergelijk fundamenteel niveau samen te laten werken. Ervaring leert dat dit al snel verwatert of verzand in mensenwerk.

Mijn gebed is het ontstaan van een gebeds- en aanbiddingsbeweging in Zwolle volgens de instelling van David, waar gebed en lofprijs en aanbidding 24x7 twee dingen doet:

- een geurig reukwerk voor de Heer brengen, én
- brandstof leveren aan de verschillende uitingen van het Lichaam van Christus (kerken) in Zwolle, zodat de Kerk van Jezus in Zwolle een Huis van Gebed genoemd zal worden^[11].

Stel je eens voor wat een machtig leger dat gaat opleveren voor Jezus wanneer Hij terug komt.

Hij stelt de vraag: 'Zal ik op die dag geloof vinden op aarde?' waarmee Hij bedoelt: geloof in de dingen die Hij gezegd heeft te zullen doen. Ik vind dat het onze plicht is tegenover Jezus dat ik dan samen met jullie allen kan staan en zeggen: 'hier zijn wij, Uw bruid, klaar om Uw wil te doen'.





Vorbereiding

Alle gebed is goed! Alle initiatieven tot georganiseerd gebed moeten worden aangemoedigd. Gebedsgroepen in gemeentes, die 1x per week of per maand bij elkaar komen om een uur of twee te bidden zijn super. Dat wat ik schrijf over 24x7 gebed en aanbidding probeert dit niet te vervangen. In Zwolle is er een keer een de hele maand november 24x7 gebeden voor de stad. Er hadden zich meer dan 672 mensen opgegeven om 1 kwartiertje per week van thuis uit te bidden. Er was een speciale website voor deze actie: <http://www.gebedvoorzwolle.nl>. Ook dit soort acties zijn geweldig en verdienen alle steun. Het herstel van de dienst van David is echter heel iets anders. De website van gebedvoorzwolle is overigens niet langer in de lucht.

Bij IHOP in Kansas City zijn ze nu al ruim 11 jaar 24x7 bezig. Maar vergeet niet dat tussen het moment van de openbaring van de Heer, dat ze dit moesten gaan doen en het daadwerkelijk starten van zoiets enorm omvangrijks maar liefst 16 jaar van bidden, zoeken en voorbereiding zat! Ik heb dan ook niet de illusie dat we volgend jaar met zoiets hier in Zwolle zouden kunnen beginnen.

Stel je eens voor: 84 blokken van 2 uur per week waarin muziek- en gebedsteams elkaar afwisselen. Alle organisatie en inzet is enorm

arbeidsintensief en kost een heleboel geld. Maar het kan natuurlijk beginnen met 1 bidder en 1 muzikant, die samen 1 uur per week hun lofzang en geurig reukoffer opheffen in de geest van de tent van David. Groeiend: 1 uur per week, 1 uur per dag, 2 uur per dag, zoveel als de Geest er ruimte voor geeft.

Nehemia beschrijft in zijn kroniek^[12] hoe hij de dienst van David inrichtte: 'Dit waren hun verwanten, die afdeling bij afdeling tegenover hen opgesteld stonden bij het zingen van de lof- en dankliederen, naar het voorschrift van David, de godsmann.' 'Ze voldeden trouw aan hun verplichtingen tegenover hun God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Dat deden ook de zangers en de poortwachters (de aanbidders en het facilitaire team), overeenkomstig de voorschriften van David en zijn zoon Salomo -in de tijd van David en Asaf, lang geleden, ligt immers de oorsprong van de dienst van de zangers die de lofzangen aanheffen en God prijzen. In de tijd van Zerubbabel en Nehemia gaven de Israëlieten aan de zangers en de poortwachters wat zij dagelijks nodig hadden.'

In het volgende hoofdstuk lees je hoe het al snel mis ging^[13]: 'Ook kwam ik te weten dat de Levieten hun aandeel niet kregen, en dat zij en de dienstdoende zangers daarom wegliepen, terug naar hun akkers.'

Visie, tijd, geld en energie

Het aantal gebedsinitiatieven, met name op het gebied van 24x7, neemt wereldwijd enorm toe. Het is geen hype, maar een beweging van de Heilige Geest, waarover in het Woord geprofeteerd is. In de Katholieke kerk is het niet vreemd als mensen zich volledig inzetten voor het Koninkrijk, niemand vindt het raar als een katholieke gelovige besluit het klooster in te gaan.

De tijd komt er aan dat ook dit normaal wordt in de overige gezindten: mensen die zich gaan toewijden aan gebed en aanbidding om zo de Kerk van brandstof te voorzien om het werk te gaan doen waardoor het geloof zichtbaar wordt, onze redelijke eredienst.





Nehemia beschrijft hoe een oproep als deze gedragen moet worden door het leiderschap en vervolgens gefinancierd door de mensen die de gave hebben van het verdienen van geld^[14]. Zo kunnen de mensen die de gave van musiceren, zingen en bidden hebben vrijgezet worden om baanbrekend werk te doen.

Maar let op: deze brief is niet een oproep om deze mensen bij elkaar te roepen! Ik probeer niet om uit allerlei kerken zangers, muzikanten, bidders, organiseerders en geldschieters te mobiliseren! Daar is de tijd bij lange na niet rijp voor. Het is geen tijd van zaaien maar van het openbreken van de grond.

Deze brief is bedoeld om visie te laten rijpen. Bedoeld om mensen te

bemoedigen, die al langer met onbestemde of wellicht concrete gevoelens rondom dit alles rondlopen. Ik hoor van vele christenen om mij heen dat ze verlangens op dit gebied hebben gekregen, net als ik zelf, maar niet weten wat ze er mee moeten.

Zelf ben ik destijds begonnen om binnen onze eigen kerk een soort van huis van gebed te starten en ben enige tijd elke ochtend, voor ik naar mijn werk ging, van 6 tot 7 gaan bidden op een plek waar anderen bij zouden kunnen aansluiten. Het was een enorm goede tijd, maar juist in die tijd heeft de Heer me duidelijk gemaakt dat het buiten, om, onder en boven kerkmuren uit zou moeten gaan.

Nehemia's

Ik ben op zoek naar mensen die willen gaan bidden voor het opstaan van de nieuwe Nehemia's. Ik ben er van beide zelf één van: ik bid voor Nehemia's in onze stad en ik ben een Nehemia, die mensen aanspreekt en gaat aanspreken op hun verantwoordelijkheid, mijzelf inclusief.

Ik zie er naar uit om het Lichaam van Christus en dus het Huis van Gebed in Zwolle ondersteund te zien door een bediening van gebed en aanbidding. Hierdoor zal het hart voor de stad, dat wij en Jezus samen hebben, meer en meer gestalte kunnen krijgen.

Jezus komt terug! Persoonlijk (op grond van de profetieën in de Bijbel) denk ik niet dat dit in de eerstvolgende 10 jaar zal gebeuren maar dat het ergens in de komende 50 jaar zal zijn zou mij niet verbazen.

In de Bijbel staat geprofeteerd dat er zowel een grote afval als een grote opwekking zal zijn in de tijd van de laatste dagen.

Wanneer de Kerk van Zwolle een Huis van Gebed zal zijn tijdens dat uur, dan zal de opwekking groter zijn dan de afval, hier ben ik zeker van en daar ga ik voor!

Stuur deze brief alstublieft door naar mensen in uw kerk, waarvan u weet dat ze bezig zijn met gebed of aanbidding. Wellicht is uw kerk klein, lees hem dan als leiderschap samen biddend door. Is uw kerk groot en zijn er wellicht welkgroepen actief op dit gebied, lees hem dan ook als leiderschap samen biddend door en geef hem door aan de juiste mensen met de opdracht er biddend mee aan de gang te gaan.

Bid de Heer van de Kerk dat Hij uw verlangen naar Hem zal laten groeien. Bid dat uw hart voor gebed en aanbidding zal gaan kloppen. Bid voor eenheid in verlangen naar Jezus. Bid voor het opstaan van mensen, die bereid zijn om van gebed en aanbidding hun werk te maken, niet deeltijd, maar voltijds!

Bid niet één keer, maar blijf bidden!





Bid voor het opstaan van mensen, die een gebedsplaats gaan financieren. Er zijn mensen genoeg die, naast het geven van hun tienden (zo dat al gebeurt!), voldoende geld over hebben (en ik besef dat ik het hier heb over budgetten die jaarlijks in de miljoenen kunnen lopen!) om met gemak samen

een huis van gebed in Zwolle kunnen dragen, zonder er 's nachts wakker van te liggen. Wellicht dat nog niet iedereen van die groep mensen bij het Koninkrijk van God hoort. Bid dan ook gelijk voor hun bekering.

Samenvattend

Om kort duidelijk te maken waar ik wel en waar niet op richt:

- Ik wil geen mensen oproepen om een 'huis van gebed' te organiseren
- Ik probeer niet iets exclusiefs te initiëren om dat voor te willen gaan
- Ik wil ook helemaal niet dat kerken op dit moment gaan proberen in te haken op dit idee
- Ik heb niet de verwachting dat er ook maar één kerk is, die een concreet ingevulde visie heeft op een herstel van aanbidding in de geest van de tabernakel van David
- Wat ik duidelijk wil maken is dat het wel een Bijbelse profetie is, dat het, tegen de tijd dat Jezus terug komt, normaal zal zijn dat elke kerk, die Jezus daadwerkelijk volgt, zal opereren als een huis van gebed

- En dat ik mijzelf uitstrek om gehoorzaam te zijn aan God en nu (al) wil zeggen dat ik tot een 'hoge inzet' bereid ben
- Ook denk ik dat lang voor dat mensen en kerken in beweging gaan komen om in dit spoor te gaan lopen, er mensen moeten opstaan die hiertoe gaan oproepen; niet 1 maar meerderen, in diverse kerken en diverse lagen van de bevolking, dus ook in de seculiere samenleving
- Het enige dat ik met deze brief wil is mensen, die al aan het bidden zijn, aan te sporen, dat ze gaan roepen en bidden voor het opstaan van deze roepers, die ik in de brief 'Nehemia's' noem

Contact

Ik hoop dat mijn hartsverlangen u raakt, en als dat zo is dat u er in mee wilt gaan. Ik weet dat dit verlangen het hart van God raakt omdat het daar ook van afkomstig is.

Mensen met visie op dit gebied, die mee willen bidden en denken over dit alles zijn natuurlijk met name uitgenodigd om contact met mij te houden.

Misschien heeft u vragen of wilt u alleen laten weten dat u mee gaat bidden voor het opstaan van Nehemia's. Wellicht zijn er al kleine initiatieven waar ik niets van weet. Met alle vragen, opmerkingen en wat dan ook kunt u bij mij terecht. Het gemakkelijkst voor mij is dat u een email stuurt naar huisvangebed@aanbidding.info

In Christus verbonden,

Gijsbert van Oeveren



Referenties

- [1] 1 Kronieken 23:5 en 25:7
- [2] 1 Kronieken 9:33
- [3] 2 Kronieken 8:14
- [4] 2 Kronieken 29:25-27
- [5] Amos 9:11
- [6] 2 Kronieken 35:3-15
- [7] 2 Kronieken 20:19-28
- [8] 2 Kronieken 23:18
- [9] Ezra 3:10-11
- [10] Nehemia 12:24,45
- [11] Jesaja 56:7 en Marcus 11:17
- [12] Nehemia 12:24 en 45-47
- [13] Nehemia 13:10
- [14] Nehemia 13:11-13

Psalm 27:4

'Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.'

Psalm 24:7

'Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.'

*Deze brief is geschreven en verzonden in een persoonlijk initiatief.
Alle kerken in Zwolle, die wat betreft hun aantal leden of wat betreft hun geestelijke invloed in de stad groot zijn te noemen, hebben deze brief ontvangen. Ook enkele kleine groepen, waarvan ik weet dat ze al met deze dingen bezig zijn, hebben de brief toegezonden gekregen.
Het is natuurlijk mijn verlangen dat uiteindelijk iedereen, die verlangt naar Jezus en met mij samen de Bruid van Christus vormt, aan zal gaan haken om samen met de Heilige Geest uit te roepen: 'Kom Jezus!'*

Gijsbert van Oeveren

