

# Huis van Gebed in de VEZ

Een verwoording van een visie en een verlangen.



Deze brief is gericht aan:

Vincent Goedhart (coördinator Zang & Muziek)  
Henk Rispens (coördinator Gebed)  
Bert van der Stouwe (voorzitter Raad van Opzieners)

## Introductie

Er is bij verschillende mensen in de VEZ een verlangen geboren naar een plek waar, meer dan af en toe, een geurig reukwerk voor God gebracht kan worden, een plek waar mensen kunnen bijtanken, een plek waar mensen opgebouwd worden in hun relatie met God. Ik geloof dat dit een verlangen is dat God, door Zijn Geest, in de gemeente gelegd heeft, een verlangen dat zeker bij mij sterk aan het groeien is.

Met deze brief doe ik een concreet voorstel om daadwerkelijk te gaan beginnen aan het bouwen van zo'n plek, die ik verder voor het gemak zal aanduiden met de term 'Huis van Gebed'.

Dit houdt in:

- Bouwen aan een plaats waar aanbidding en gebed samen voor langere perioden achter elkaar ruimte krijgen volgens het 'Harp and Bowl' model (*zie verderop in de tekst*)
- Starten van een Huis van Gebed op zo'n manier, dat het voor iedereen te doen en het vol te houden is
- Beginnen op een manier die klein is en uitnodigt om te groeien
- Kiezen voor een vorm, die het mogelijk maakt om nooit meer te hoeven stoppen
- Onderwijzen van iedereen in de VEZ over hoe zo'n Huis van Gebed werkt en wat je er zelf kunt doen, maar ook het trainen van bidders en aanbidders om deel te kunnen zijn van het team, dat dient in het Huis van Gebed

Hiervoor is nodig:

- Een ruimte op een gemakkelijk te bereiken locatie, die geschikt en beschikbaar is om te dienen als Huis van Gebed
- Mensen, die gaan helpen om te bouwen aan visie voor een Huis van Gebed
- Mensen, die deel gaan uitmaken van het dienende team van een Huis van Gebed, denk hierbij aan bidder, muzikanten en zangers, maar ook technische mensen, die zorgen voor licht en geluid, catering, schoonmaak, enz.
- Geld om een Huis van Gebed op te zetten en uit te bouwen

Dit kan bijvoorbeeld:

- beginnen in het VEZ Gebouw (voormalig Deltion)
- 1x per twee maanden
- op de eerste vrijdag van de even maanden
- van 19:00 tot 01:00
- en als we hier de zegen van de Heer op zien kan het groeien naar 1x per maand, naar meer uren per samenkomst, naar vaker in de maand, en zo verder

Er zijn ook voorwaarden:

- Het zal breed gedragen en ondersteund moeten worden door het leiderschap van de VEZ
- Aan belangrijke stappen in de ontwikkeling van het Huis van Gebed moet gebed en profetisch inzicht ten grondslag liggen
- Het Huis van Gebed moet niet als project of event gezien worden, maar als iets is dat ondersteunend is aan de hele gemeente
- Mensen uit de diverse taken en bedieningen zullen als gebedsleiders kunnen gaan deelnemen om zo hun eigen deel van de gemeente in te brengen in het Huis van Gebed

In het verdere van deze brief wil ik verwoorden wat er de afgelopen periode heel specifiek gebeurd is, en aan het gebeuren is, op het gebied van aanbidding en gebed in de VEZ. Ik zie deze brief als een aanzet om verder te gaan op de weg van aanbidding en gebed, die de afgelopen maanden geopend is en ik vraag jullie dan ook allen om dit verhaal zorgvuldig te lezen en er mij terugkoppeling op te geven. Zie hiervoor ook specifiek de paragrafen 'Concreet Voorstel' en 'Antwoord' op pagina 6.

### **Het begin in het kort**

Al sinds lange tijd is aanbidding, en later ook in combinatie met gebed, iets dat op mijn leven ligt en waarin ik mag dienen in het Koninkrijk. Sinds januari 2007 ben ik ook in de VEZ actief en mag ik hier op diverse terreinen dienen. Sinds eind 2010 ben ik coördinator van Living Loud en daarnaast leid ik aanbidding onder andere bij Celebrate Recovery en andere kleinere activiteiten van de VEZ. Lange tijd heb ik mijzelf aanbidder genoemd. Dat ben ik ook nog steeds, maar sinds 2010 is er een steeds sterker verlangen in mij gegroeid om als een Nehemia te zijn: iemand die leiders oproept tot het bouwen van het Huis van Gebed voor de Heer en iemand die daar zelf ook vol voor gaat. Het oproepen tot het bouwen van een Huis van Gebed is een verlangen in mij waarvan ik geloof dat de Heer meer en meer in mij aan het aanwakken is.

### **Reis naar IHOP**

Van 15 t/m 26 maart zijn Hans van den Berg en ik naar Kansas City USA geweest voor een 8 daagse 'Immerse' (onderdompeling) training bij het International House Of Prayer (IHOP). Het onderwerp van deze week was 'Prayer and Prophetic'. Samen met een groep van in totaal 41 studenten, van over de hele wereld, hebben we IHOP beleefd.

Even een korte historie: bij IHOP zijn ze in september 1999, na een aanloop van 16 jaar, begonnen met dag en nacht gebed en aanbidding voor God; gebed en aanbidding brengen sinds die tijd volcontinu een geurig reukwerk voor Gods troon. Ze zijn in deze periode ook begonnen om met name jonge mensen te trainen. In totaal zijn er nu 1000 full time staff en 500 studenten!



INTERNATIONAL  
HOUSE OF PRAYER

Onze onderdompeling in wat IHOP ons gaf is bijzonder intens geweest. Om op een plek te zijn waar al meer dan 12 jaar dag en nacht aanbidding voor Gods troon wordt gebracht, is al heel bijzonder. Maar wat het zo compleet en persoonlijk maakte was de openbaring van Jezus. Het onderwijs en de manier waarop dingen daar gedaan worden is enorm diep in het Woord geworteld. Tegelijkertijd is de Heilige Geest enorm aanwezig en hebben we genezingen gezien, profetieën ontvangen en uitgesproken. En dat allemaal in een heel nuchtere omgeving waar poespas en hype bewust vermeden worden.

Zeer geïnspireerde en inspirerende en toch soms heel eenvoudige muziek; intense gebeden; krachtig onderwijs; toegewijde en zeer hartelijke mensen; een Bijbel, die meer en dieper open ging dan ooit; het gevoel van thuiskomen; radicale prediking; oproep een vriend van de Bruidgom te zijn. Enorm bijzonder om een evangelisch-charismatische plek te zien, die niet alleen diep in de Geest en de uitwerking er van gaat maar ook diep in het Woord. Geest en Woord gaan gelijk op en dat is enorm vruchtbaar en explosief te noemen: je komt er niet onveranderd weg.

We begonnen onze dagen met een uur van worship, samen met de staf. Dit was vaak al zo vol en compleet dat het voldoende zou zijn voor de hele dag. Maar dan was er vaak nog tijd voor profetie of genezing. Gevolgd door minimaal 3 uur in de Prayer Room. Na de lunch onderwijs. 's Avonds kring, een samenkomst of vrij. En als we vrij waren ging ik graag laat de 'Night Watch' in; de Prayer Room na middernacht. Hans ging op tijd naar bed om vroeg de eerste ochtend sessies te kunnen volgen (6.0am).

Voor mij was die een week letterlijk als geen week, die ik ooit eerder heb meegemaakt. Het bezoek aan IHOP heeft mij terdege veranderd en dichterbij Vader gebracht. De Bijbel is meer gaan spreken, ik zelf ben meer met Vader, Zoon en Geest gaan spreken. Normaal kom je vaak opgebouwd bij een conferentie vandaan maar ebt het effect er van in de weken er na weer langzaam een beetje weg. Dit is anders, het neemt alleen nog maar toe!

Dit is mijn beleving, maar ik weet dat Hans het met mij eens is als ik zeg dat een bezoek aan IHOP voor iedereen aan te raden is.

### **24x1: 24 uur van aanbidding en gebed in de VEZ**

Afgelopen Goede Vrijdag en Stille Zaterdag hebben we in de VEZ een 24 uur van aanbidding en gebed gehad volgens het 'Harp and Bowl' model, dat IHOP ook hanteert. 'Harp and Bowl' refereert aan Openbaring 5:8 waar beschreven staat dat de oudsten en de Serafim voor Gods troon komen met een muziekinstrument (Harp) in de ene hand en een gouden schaal (Bowl) die vol is met de gebeden van de heiligen in de andere hand. Met deze twee samen zingen ze een nieuw lied.

Deze tekst in Openbaring wijst ook naar hoe koning David destijds de eredienst in zijn tent inrichtte: 4000 full time muzikanten en 288 zangers, met daarnaast nog een heleboel mensen die de overige diensten deden (zeg maar: de facilitaire bedieningen) brachten continue gebed en aanbidding als een geurig reukwerk voor Gods troon. 'Harp and Bowl' zou je dus kunnen beschrijven als 'Gebed en aanbidding in de geest van de tabernakel van David'.

Tijdens de 24x1, geïnitieerd door Living Loud, hebben we samen met mensen uit de aanbiddingsteams en bidders uit de VEZ 24 uur 'Harp and Bowl' gedaan met als gevolg dat een groot aantal mensen enorm is aangeraakt. In 24 sets van een uur, voorafgegaan door twee sets van in totaal 2,5 uur van verootmoediging en van voorbereiding op de 24 uur, hebben we onszelf, de VEZ en Zwolle voor Gods troon gebracht.

Een belangrijk punt van gebed is het ontwikkelen van een Huis van Gebed in de stad geweest. De Heilige Geest is allang bezig om dit te orkestreren: 24 x 7 in een regio onder zijn regie. "Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken" staat er in de Bijbel (Marcus 11:17).

God heeft hier de regie. De 24 uur die we met Living Loud hebben gedaan is puur gehoorzaamheid aan deze oproep.

De getuigenissen, die mensen hebben gestuurd liegen er niet om: dit is iets waar op gewacht werd, wellicht zonder dat men het wist.

Als ik alle getuigenissen samen mag vatten komt het hier op neer: "Zoiets krachtigs hebben we in de VEZ nog niet eerder meegemaakt. Dit mag niet een eenmalig event blijven." Eind april hebben Hans en ik een overleg gehad met het kernteam van Zang & Muziek en ook hier is het verlangen geuit voor een continuering van 'Harp and Bowl' in onze gemeente.



### **Profetie**

Er zijn vele profetieën in Zwolle uitgesproken, die gaan over een bijzondere positie voor onze stad, met name in de eindtijd en tijdens de grote verdrukking. Een zwaard is het Lichaam van Christus in de stad aangeboden, maar het zou gedragen moeten worden door een gecombineerde hand.

Het vergt te veel om alles hier historisch uit te schrijven, maar het komt er op neer dat er een verlangen in Gods hart is dat Zwolle een vrijplaats mag zijn in tijden van verdrukking. Hiervoor is het nodig, dat het huis van gebed in het Lichaam van Christus een duidelijke en zichtbare plek gaat krijgen om van daar uit de kerken in de regio als het ware te

bevoorraden met hemelse gaven en dat het tegelijkertijd een gebeds-baken gaat zijn, waar vandaan een geurig reukwerk opgaat voor Gods aangezicht.

Tijdens onze reis ben ik twee keer door mensen aangesproken die een profetie voor mij hadden. De tweede zag het in beelden, die gelijk waren aan de eerste, die in woorden sprak: *"The Lord is going to create a high speed download to super fast forward the progression of the prayer movement in your city. This is His work, He will see it done."* Ik kende deze mensen niet, maar het is verbazingwekkend om te zien hoe accuraat de profetie aansluit bij precies die dingen, die als een groot verlangen en als een grote gebedslast op mijn hart liggen.

### **Kerken**

Het is niet voor niets dat de VEZ de laatste jaren flink gegroeid is. Dit grote aantal is nodig om nog meer te groeien om zo een kracht in de regio te zijn: als een stad op een berg, die door iedereen gezien wordt. Men zal niet om ons heen kunnen, zeker niet wanneer er eenheid zal gaan groeien in de onderlinge banden, met name ook met andere kerken in Zwolle, die ook uitzien naar meer van Gods kracht in onze stad.

En in de Bijbel staat ook dat de wereld zucht en wacht op het openbaar worden van ons als erfgenamen van Zijn Koninkrijk (*Romeinen 8:19*). Er is geen betere plek om dit te ondersteunen dan door een plaats te creëren waarvan God zelf zegt: *"Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen..."* (*Lucas 18:7*)

Zo'n plaats zal de Kerk van Christus helpen met de geloofsopbouw, die nodig is voor de dingen die staan te gebeuren. Het vorige vers gaat dan ook verder met deze woorden (*Lucas 18:7 en 8*): *"... hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?"* Dit is geen algemene opmerking, of wij dan nog wel zullen geloven. In deze context wordt gewezen op het dag en nacht roepen; hebben we als Kerk geloof dat dit meer en nodig zal zijn?

Zoals Henk Stoorvogel in zijn preek over Noach zo prachtig verwoordde zal het in de dagen vóór de wederkomst van Jezus zijn als in de dagen van Noach. Wij worden opgeroepen om geloof te hebben in grote dingen en het geloof te behouden dat een dag en nacht roepen God in beweging brengt en zelfs de wederkomst van Jezus bespoedigt (*2 Petrus 3:12*).

### **Katalysator-plaats**

Ik heb al sinds lange tijd het geloof voor en het verlangen naar een plaats in Zwolle waar God aanbeden wordt op een manier die past bij hoe God ook met ons omgaat: zonder ophouden! Deze plaats kan een soort van tankstation zijn voor de VEZ, maar ook voor andere Christenen in Zwolle. Ik denk dat de VEZ op dit moment in Zwolle in staat is om hier mee aan de slag te gaan, simpelweg omdat de VEZ de 5 dingen bezit, die nodig zijn voor het opzetten van zoiets als dit:

- een verlangen om in het hier en nu Kerk van Jezus te zijn
- een hart voor het Koninkrijk en voor hen die er nog niet bij horen
- de aanwezigheid van voldoende mensen, die bereid zijn op het terrein van aanbidding en gebed getraind te worden
- de grootte én de hoeveelheid talent om zoiets als dit in beweging te zetten
- een sterk verlangen en toewijding bij mij en anderen binnen `gebed en aanbidding`



We hebben dit nu één keer voor een periode van 24 uur gedaan en dit was bijzonder gezegend. Het verlangen om hier meer mee bezig te gaan is bij velen aangewakkerd.

### **Sociale Hervormingen**

Het eerste en grote gebod zegt dat we God zullen liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Ik zie dit als een gebod, maar ook als een belofte, een profetie. Deze beide delen komen tot uiting in de taken en doelstellingen van een Huis van Gebed. Want naast de tijd van gebed en aanbidding zal de liefde voor het verlorene ons er op uit laten gaan om

diaconaal te zijn voor de mensen in onze stad. Er staat in het Woord dat het niet mogelijk is om God lief te hebben en je naaste te haten. Hoe dieper we gaan in de relatie met onze Heer, hoe meer we zullen gaan zorgen voor onze medemens.

Toen David begon met een geurig reukwerk te brengen voor God, en alle Godvrezende koningen na hem, maar ook bijvoorbeeld de gezanten Zerubbabel en Nehemia, bracht dit niet alleen degenen die geloofden dichter bij de Heer, maar bracht het ook sociale hervormingen in de samenleving. Een Huis van Gebed is dan ook meer dan alleen een katalysator voor de kerk maar ook een bron van zorg en cultivering van een diaconaal hart.

### **Hoe kan dit er uit zien?**

Het is niet de bedoeling om te kopiëren wat ze bij IHOP in Kansas City doen. Ik wil sowieso niets kopiëren: ik wil een stem zijn en geen echo! Johannes de Doper was ook een stem en geen echo. Bij IHOP wisselen bands elkaar elke twee uur af om zo non-stop te bidden en aanbidden. Dat zijn 82 blokken van 2 uur per week. Dat is niet iets dat je zomaar even doet. Bij hen was een voorbereidingstijd van 16 jaar voor dat ze dit concreet gingen doen. Maar in de periode er voor deden ze het in het begin enkele uren per week en langzaam kon het groeien.

24 x 7 is ook niet de norm, dat is iets wat ze daar doen als antwoord op een directe opdracht van God. Maar ook wel zoals ze daar zeggen: "at gun point from heaven only", want dat is nogal wat: 168 uur per week vullen doe je niet zomaar en zeker niet ondoordacht.

De Bijbel geeft hier wel richtlijnen over: om zo iets full-time te doen zonder dat de mensen moe worden en het werkelijk nooit meer hoeft te stoppen heb je zo'n 200 full-timers nodig als muzikanten, zangers en bidders (*Ezra 2:65*) en daarnaast nog zo'n 100 mensen voor alle werk er om heen.

Nee, 24 x 7 is niet eens een droom. Maar een plaats waar met grote regelmaat voor langere tijd achter elkaar God een geurig reukwerk wordt gebracht wel!

Het zou bijvoorbeeld eenvoudig kunnen beginnen met 1x in de twee maanden, 6 uur lang op de eerste vrijdag van de maand, van 19:00 tot 01:00. Als blijkt dat dit gemakkelijk te doen is en er ruimte is voor meer, dan kunnen we naar 1x per maand gaan. En zo verder.

Ik denk dat het moet beginnen vanuit de VEZ als iets nieuws met simpelweg het label 'Huis van Gebed'. Living Loud is erg enthousiast over dit concept en zal zeker een voortrekker rol hierin spelen, maar het moet geen nieuwe Living Loud taak zijn. Het aanhaken van alle andere bidders en aanbidders in de VEZ zal enorm belangrijk zijn, met een duidelijke ondersteuning in visie, gebed en praktische mogelijkheden door het leiderschap van de VEZ.



Persoonlijk geloof ik dat we zo over 10 jaar een plek in Zwolle hebben waar, geregisseerd vanuit de VEZ, met aanhaking van ook Christenen van buiten de VEZ, zeker 20 uur per week een Huis van Gebed kan functioneren.

Mensen zullen in en uit kunnen lopen om te genieten van een plaats waar een geurig reukwerk voor God wordt gebracht. Het zal een plaats zijn waar mensen bemoedigd en opgebouwd worden. Het zal ook een plaats zijn waar mensen naar toe zullen komen om te dienen en te ontvangen. Het zal een plaats zijn waar de kerk van Jezus toegerust kan worden en geloof en kennis van de Bijbel om zich voor te bereiden op de tijd die gaat komen voorafgaand aan de wederkomst van Jezus. Een plek waar vrienden van de Bruidegom gaan leren hoe een Stem te zijn, die roepen dat een weg bereid moet worden. Maar bovenal zal het een plek zijn dat een doel in zichzelf dient: onze God wordt aanbeden en wij zijn er toe geroepen om een geurig reukwerk voor Zijn aangezicht te maken.

En dan zal het een plaats zijn waar de Heer zelf uitgenodigd wordt en Hij zal gaan reageren op onze roep. Want zo werkt het: Hij spreekt en het raakt ons hart. Van daar uit gaan wij tot Hem spreken en dat raakt Zijn hart. En dan opent Hij Zijn hand.



### **Concreet Voorstel**

- Op een nader te bepalen moment, nog voor de zomervakantie (woensdagavond 6 juni?), willen we een informatieavond gaan houden waarbij alle geïnteresseerden worden uitgenodigd. Een aantal mensen zullen heel specifiek uitgenodigd worden; hierbij denk ik dan met name aan de kernteams van Zang&Muziek, Gebed en Living Loud. Ook zal iemand van de Raad van Opzieners en/of het Pastor Team uitgenodigd worden. Deze avond zal een aftrap worden voor wat gaat volgen. Overige bidders en aanbidders zijn hierbij ook heel speciaal welkom.
- Vanaf dat moment zullen er meerdere avonden van onderwijs en training belegd worden, zodat een goede basis wordt gelegd, voor er daadwerkelijk begonnen wordt.
- Er zullen mensen aangesteld gaan worden, die de praktische organisatie van het Huis van Gebed in oprichting voor hun rekening gaan nemen.
- Vanaf het moment dat we begonnen zijn met de eerste informatieavond en de trainingen zullen we zo veel mogelijk actie gaan ondernemen om wie dat wil te gaan laten proeven aan het 'Harp and Bowl' model, omdat het zo goed werkt, ook buiten een huis van gebed om. Een goed voorbeeld is de gebedssamenkomst op 30 april j.l., waar gebeden is voor Christelijke leiders en gezinnen ivm Walpurgisnacht. Deze avond is in 'Harp and Bowl' stijl gedaan en de 4 uur van gebed vlogen op een aangename en effectieve manier voorbij. Je merkt dat vooral jongeren op deze manier veel gemakkelijker aanhaken: er waren er op deze avond 6 van onder de 22.
- Pas wanneer we merken dat alle bakens op rij staan, zowel geestelijk als praktisch, zal de eerste Huis van Gebed samenkomst geplanned worden.
- Er zal een vaste dag geplanned worden, waarop ook ruimte en materialen gereserveerd gaan worden. Vanaf het moment dat we beginnen zal dit een vaste reservering zijn tot in lengte van dagen.

### **Antwoord**

Graag ontvang ik van jullie een zo uitgebreid maar ook duidelijk mogelijke reactie op deze brief. In dit antwoord zou ik ook een duidelijk geformuleerd akkoord willen zien om de bovengenoemde stappen in gang te zetten. Zoals al eerder gezegd is eenheid van verlangens hierbij onderling maar met name met de Vader van het grootste belang.

In Christus verbonden,

Gijsbert van Oeveren, mede namens Hans van den Berg

*4 mei 2012 (update 22 juni 2012)*



### Web Links

- Korte impressie van de 24 uur van aanbidding en gebed in de VEZ van Goede Vrijdag [http://www.youtube.com/watch?feature=player\\_embedded&v=I9EW3HmmuTU](http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9EW3HmmuTU)
- Op mijn eigen website heb ik een persoonlijk visiestuk staan over deze zaken <http://zoektocht.aanbidding.info/?section=aanbidding&id=nehemia>  
Inloggen met als naam 'Aanbidding' en wachtwoord 'Zoektocht'
- De website van IHOP <http://www.ihop.org/>
- Live webstream (24x7 te bekijken!) van de Prayer Room
- <http://www.ihop.org/prayerroom>
- IHOP Immerse Program <http://www.ihop.org/immerse/>
- Website van Living Loud <http://livingloud.nl>